

Rönö Hembygdsförening 50 år

Lördagen den 26 juli 2003 firade Rönö hembygdsförening sin 50-åriga tillvaro på hembygdsgården Segerbo. Lagom till festligheterna som startade kl. 13.00 förvandlades en mulen förmiddag med hotande regn till en strålande eftermiddag. Ordförande Mats Mattsson hälsade cirka hundra gäster välkomna och gav en kort information om föreningens historia.

Bland annat framgick att hembygdsföreningen bildades 1952 på initiativ av nämndemannen Carl Wastesson med köpman Hilding Bjelkhammar som pådrivande. Första mötet med intresserade sockenbor ägde rum den 22 mars 1952. Kort därefter bildades en interimsstyrelse den 3 april. En namninsamling visade ett stort intresse bland sockenborna att bilda en förening och vid ett samkväm i gamla bygdegården den 25 maj 1952 bildades hembygdsföreningen varvid stadgar också antogs för verksamheten. 1956 skänkte Jenny och Bror Andersson, Ulvebo det gamla mangårdshuset och loftboden vid Segerbo till föreningen. Efter omfattande reparationsarbeten och insamlande av inventarier invigdes hembygdsgården den 1 september 1963. 1993 fick föreningen tillstånd att också renovera den gamla tvättstugan i anslutning till byggnaderna ovan och efter betydande restaureringsarbeten stod den klar 1995. Makarna Anderssons son Sture i Bottna skänkte 1995 ett markområde kring byggnaderna och efter en överenskommelse om avstyckning beviljades föreningen lagfart 1996.

Efter hälsningsanförandet höll Lars Glimborg ett uppskattat kåseri på temat ”Det var mycket bättre förr?”. Nästa programpunkt var musikupplevelser på temat Pelle Fors.

Musikdirektör Henric de Koster på keyboard beskrev vad som kännetecknar storspelmannen Pelle Fors musik och tillsammans med den unga violinisten Sofie Sunnerstam framfördes på ett fascinerande sätt ett flertal låtar ur hans stora musikskatt. Denna musikaliska upplevelse belönades med välförtjänta applåder och det bjöds på andra musikaliska extranummer

Bland de närvarande märktes följande företrädare för inbjudna föreningar som uppvaktade med gåvor; Carl-Axel Dahlgren, Östkind's hembygdsförening, Folke Sandell, Björkekind's hembygdsförening och Vikbolandets Arkiv- och Historieförening, Björn Linderöth, Tåby hembygdsförening samt Sture Pettersson, Föreningen VikbolandsJul. Programmet innehöll också en tipspromenad med många deltagare där gästerna fick gissa funktionen och användningsområde för ett antal gamla föremål.

Eftermiddagen avslutades med gemytlig samvaro där föreningen bjöd på laxburgare där råvaran utgjordes av rökt lax från Karl-Gustav Wastessons Fiskodling och Rökeri. Styrelsens kvinnor Sonja Karlberg, Barbro Johansson och Ulla Andersson, som svarade för den läckra förplägnaden fick många rosor för sina insatser. En strykande åtgång var ett bevis på att alla lät sig väl smaka. Avslutningsvis bjöd föreningen på kaffe med kaka.



Uppe till vänster: Henric de Koster på keyboard och unga violinisten Sofie Sunnerstam framför låtar ur Pelle Fors musikskatt

Uppe till höger: Ordförande Mats Mattsson hälsar välkommen och berättar om föreningens historia

Nere till vänster: Lars Glimborg kåserar på temat "Det var mycket bättre förr"

Nere till höger: De besökande njuter av "Wastessons" laxburgare med tillbehör

Många passade också på att titta på de gamla föremålen i husen och framåt kvällen lämnade gästerna så småningom hembygdsgården efter en minnesvärd dag.