

## Referat från Segerbodagen den 16 augusti

Information fanns ute om att den STORA Segerbodagen skulle genomföras i anslutning till friluftsgudstjänsten den 16 augusti. Så var det sagt!

Ordföranden för Rönö Bygdeförening, Lolita Nilsson, hälsade oss välkomna till den LILLA Segerbodagen. Även här spökade pandemin!

Nåväl, vi var 29 personer samlade och vi var naturligtvis nyfikna på vad som skulle ske.

Vi startade med en friluftsgudstjänst under komminister Peter Franssons ledning. Lis-Jons kapell hade engagerats för dagen, bestående av tre musikanter: Arne Blomberg (fiol), Lisbet Olsson (fiol och cittra) samt Jonathan Borgsjö (fiol). Dessa inledde gudstjänsten genom att spela ett preludium och att spela ett postludium vid gudstjänstens avslutning. Härutöver deltog de med låtar under gudstjänsten. Övrig musik stod kantorn för dagen Fredrik Ingå för. Det var väldigt vackert och stämningsfullt. Varmt och soligt väder, den blå och gula hissad i topp, vackra röda gamla hus, vacker grönska och svensk folkviseton. Det kunde knappast bli bättre!

Efter gudstjänsten serverade Bygdeföreningen kaffe i Lolitas vackra serviser. Återigen gjorde pandemin sig påmind ty bullar och kakor serverades i plastpåsar, en påse till varje deltagare.

Efter kaffet blev det en konsert av ovannämnda trio. Ett antal låtar av "våran" riksspelman Pelle Fors spelades bland annat.

Lilla Segerbodagen avslutades med Conny Passmark som väckte stort intresse med sina berättelser om Rönöbor från förr, som på olika sätt finns representerade i hembygdsstugan. Vi fick även lite information om Segerbos en gång stora markområden samt om torp som en gång funnits i hembygdsstugans grannskap.

Sammanfattningsvis en välplanerad och väl genomförd eftermiddag.

Vi ser fram emot stora Segerbodagen när den nu kommer!

*Stort TACK till Lolita och alla hennes medhjälpare!!!*

*Kaj Nielsen*