

Valborgsfirande i Rönö

Rönö Sportklubbs traditionsenliga valborgsfirande startade med fackeltåg och gångmarsch upp till den väntande brasan. Visserligen var inte vädret det bästa, men det förväntade regnet hade ej visat sig. Dock var luften kylig och gråtunga regnmoln hängde över oss. Uppe vid brasan, kastade fackelbärarna sina facklor på brasan, som snabbt flammade upp och sprakade i kvällsmörkret.



Våren hälsades välkommen av ordförande L Collin med ett unisont "primalskrik" och ett fyrfaldigt hurra. Därefter framfördes "Vintern rasat..." av Rönöbor och tillresta besökare.



Valborgsmässoafton infaller varje år den sista april och är en självklar tradition för de flesta. Så även 2018. Men varför firar man valborg?

Valborgsmässofirandet har sin början i Tyskland och kom till Sverige under medeltiden. Den tyska kvinnan Sankta Walpurgisar, en föreståndarinna för ett nunnekloster inom den katolska kyrkan, levde under 700-talet. Men först på 1400-talet, den 1 maj, blev hon helgonförklarad och det var då tyskarna började fira valborgsmässa (Walpurgistag) – alltså valborg.



Därefter bjöds på Scankorv och Korvbagarns bröd. Grillad av alltid återkommande korgubben Tomas och korvutdelare Anki. Ansvarig för senapen var Kalle och Lars-Owe hanterade ketchupen med svung. Korven lät sig smakas och vissa åt mer än en korv.



Rönö hade även celebret besök av Anette Solmell; deltog som OS-ryttare i Atlanta 1996. Anette stod över korven.

Och så kom då det omtalade regnet och valborgsfirarna vandrar snabbt ner från berget. Även om vissa stannar till och kastar en sista blick på den falnande valborgsbrasan.



Vid pennan, kameran och ficklampan
Conny Passmark